

HANTUM

Protestantse gemeente Hantum c.a.



Jaargang 27 - nummer 18
vrijdag 9 oktober 2020

Zondag 11 oktober
9.30 uur Dhr. W. Feddema
Organist: Dhr. H. Hoogeveen
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Eredienst
Tijdens de dienst is er zondagsschool/-club

Zondag 18 oktober
Friese dienst in samenwerking met F.O.W.D.
Deze dienst wordt gehouden in de kerk te Hantumhuizen
9.30 uur Ds. B.G. Keizer, Oostrum
Organist: Dhr. H. Hoogeveen
1^e collecte: Diaconie KIA Wereldvoedseldag
2^e collecte: Eredienst onkosten F.O.W.D.

Van de pastor

Erg verheugd zijn we dat br. Jan Heeringa belijdenis van zijn geloof wil afleggen. Indien er geen bezwaren zijn zal de belijdenisdienst plaatsvinden op D.V. zondag 25 oktober om 9.30u in Hantum.

Na een hartverwarmend en geslaagd startweekend gaan we een onzeker seizoen tegemoet. We zijn dankbaar dat de nieuwe maatregelen ons toelaten de activiteiten in de gemeente voort te zetten. Met name dat de erediensten door mogen gaan. Nogmaals wil ik herhalen dat het ondanks dat niet compleet voelt. Het gemis van bekende gezichten, het niet dicht op elkaar kunnen zitten, niet het geroezemoes op de achterste bank.

Ik wil u oproepen om op andere wijze naar elkaar om te blijven zien, het omzien naar elkaar kan niet gemist worden. Kwetsbaren en ouderen onder ons zijn genoodzaakt zich weer wat meer af te sluiten. Ook sommige jongeren hebben het zwaar, een nieuwe opleiding beginnen met alleen online lessen valt niet mee. Mijn gebed is dat we onder Gods hoede elkaar blijven vasthouden.

Te onrustig om te bidden...

's Ochtends probeer je te bidden en een stukje uit de Bijbel te lezen. Soms lukt dat niet. Teveel onrust in je hoofd en in je lijf. Duizend en één gedachten, wat nog gedaan moet worden, zorgen die je bezig houden, afspraken die je hebt met anderen of met jezelf. Bidden lijkt dan teveel gevraagd. Juist dán helpt bidden. Als je stil wordt kun je het moeten even laten, in de stilte kun je de golven van gedachten even tot rust laten komen. De rust en stilte over je laten komen. Voelen kind van God te zijn. In de stilte krijgt God ruimte om te spreken...

*Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
wie zich aan God vasthoudt, komt niets tekort,
God alleen is genoeg. (Vertaling bij lied 900 NLB)*

Bijbelse dagkalender 2021

Als kerkenraad willen we u/jou gelegenheid geven om via onze gemeente de Bijbelse dagkalender 2021 aan te schaffen, kosten bedragen ca. € 5,-. Elk jaar geeft uitgeverij Kok een Bijbelse dagkalender uit. Dit is een dagboek die het rooster van het Nederlands Bijbelgenootschap volgt. Daarbij zijn korte meditaties geschreven. Het boekje bevat verder gebeden en bemoedigende en motiverende spreuken. Heeft u, of heb jij hiervoor belangstelling, dan kun je deze aanvragen voor 16 oktober bij Wietske van der Woude, tel. 06 – 174 637 35.

Bij de diensten

Op zondag 11 oktober hoop ik met u stil te staan bij de tekst van Mattheüs 22: 1 – 14 over de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Dat gaat over hoe we uitgenodigd worden in het koninkrijk van God. Weet u welkom en denk ook om uw gezondheid.



Opnames van diensten geluid en youtube

We gaan door met het opnemen van de erediensten, zowel op beeld als geluid. In de loop van de zondag komt de beeld en geluidsopname op youtube, een link is te vinden op onze website onder kerkdiensten. Daarnaast is er de geluidsopname op een SD-kaartje. Mocht u de dienst op deze wijze willen volgen, maar u krijgt het om welke reden niet voor elkaar, dan zijn we bereid om u hierbij te helpen. Neem hiervoor contact op met Anja Dijkstra 06-219 778 41

Woensdag 21 oktober ben ik afwezig vanwege de cursus die ik volg in Doorn.

*Een hartelijke groet,
Wiebe Feddema*

Verjaardagen 75+

Op 14 oktober hoopt mev. S. Brandsma-Rozendal, Smidstrjitte 35, 9147 BJ Hantum haar verjaardag te vieren. We wensen haar namens de gemeente een mooie dag toe en Gods zegen op het verdere levenspad.

Bloemengroet

De bloemen vanuit de kerk zijn met een groet voor zijn verjaardag bezorgd bij de heer A. de Wilde en ter bemoediging bij de heer J.S. Hiemstra.

Van de diaconie

De collecten die in elke eredienst worden gehouden worden om de paar maanden geteld. Dit wordt altijd gedaan door één persoon vanuit de diaconie en twee gemeenteleden. Één van de gemeenteleden stopt er mee. Janke Groen heeft dit werk meer dan 40 jaar gedaan! Janke, heel hartelijk bedankt hiervoor. De diaconie is op zoek naar iemand die dit wil overnemen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Alie van Keimpema of Doet Jansma.

Collecte

De gemeenteleden die niet naar de diensten kunnen komen en toch graag mee willen doen aan de collecte kunnen een bedrag overmaken op onderstaande bankrekeningnummers:

Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie

Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente.

Gevraagd: Verzorger kopij Geandewei

Per 31 december a.s. ben ik van plan te stoppen met het verzorgen van de kopij voor Geandewei. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat dit werk doorgaat. Dus daarom de vraag: Wie wil dit van mij overnemen? Graag geef ik informatie wat e.e.a. inhoud. Telefoon 0519-571659 of 06-22836068.

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 23 oktober a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 16 oktober sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen.